



Dankbare herinnering aan

ZUSTER LEONTINE

(Hélène Welleman)

van de zusters van Sint-Franciskus
van Opbrakel.

Zij werd geboren te Kerksken
3 november 1904

Zij wijdde zich aan de Heer toe
door de kloostergeloften 24 september 1930

Zij ging naar het Vaderhuis terug
18 maart 1984
gesterkt door het Sakrament van de zieken.

Bewust dat het einde naderde,
wat naar binnen gekeerd
heeft Zuster Leontine zich voorbereid
op de uiteindelijke ontmoeting
met haar Schepper en Heer.
Als een God-gewijde
heeft ze haar leven ten dienste gesteld
van kinderen,
ouderen en zieken.
Ze heeft ze onderwezen en liefgehad
met een zachtmoedig hart.

Veertig jaar verbleef zij onder ons,
als een stille en werkzame getuige
van Gods liefde voor de mens.

De eenvoudige dingen,
de stille plicht van elke dag
waren haar dierbaar.

Ze leefde mee met lief en leed van mensen
door haar gebed
en levendige belangstelling.

Dit alles was mogelijk
door haar diepe verbondenheid
met Jezus haar Heer,
aan wie ze zich had toegewijd
en die haar ganse leven vulde.

Goede Zuster Leontine,
wij danken U
voor uw goedheid en vriendschap.
Rust nu in de vreugde van uw Heer.
Blijf over ons allen waken
en spreek voor ons ten beste.

Voor uw aanwezigheid,
voor uw gebed en uw meelevens
danken u :
de Eerwaarde Heer Directeur,
de algemene Overste en zusters
van St.-Franciskus,
de families Welleman en De Schrijver.