



Ik dank U voor mijn leven
zoals het is geweest,
gedeeld en weggegeven
en altijd door uw Geest
gedragen en gedreven
werd het een duurzaam feest.

F.V.

In memoriam

Priester **Lucien WELLENS**

Geboren te Aalst op 9 juni 1927 en als
directeur van de Zusters Jozefienen te Sint-Niklaas,
in familiekring overleden te Aalst op 1 juli 1994, gesterkt
door het gebed van de kerkgemeenschap.

Je was innerlijk diep-gelovig en je hebt ons geleerd "écht" lief
te hebben. De mensen en hun leven en zorgen boeiden je vanuit
Jezus' blijde boodschap, die je zelf ook radicaal en consequent
beleefde. Je was een man van vrede.

"Elke dag een daad van vrede stellen" was voor jou - en dat
leerde je ook aan zoveel jongeren - de meest unieke muziek
uit de partituur van je leven. Jij was ook een doorgeest mens ...
spontaan tot dienst bereid voor je familie en vrienden. Jouw
laatste wens aan de Zusters Jozefienen vertolkte die zelfde
gedachte : "Mochten ze van u kunnen zeggen : "Ze was een
goed mens, dan is uw leven de moeite waard geweest." Bij jou
stond het hart centraal en de positieve uitstraling ervan op
mensen en dingen, eiste veel van je tijd om bescheiden, met
begrip en enorm vertrouwen te luisteren naar de problemen
van zovelen. Je klare kijk op de dingen, je levenswijsheid, je
ongehoorde mildheid, maakten je tot vriend en raadgever en tot
hulp en toevlucht van tallozen. Omdat je nooit "neen" kon zeg-
gen aan vragen van mensen, eisten diverse taken je volledig
op. Je was een in-goed man maar je durfde ook kordaat in
verantwoordelijkheid beslissingen nemen waar dit de gemeen-
schap kon dienen.

Lucien,

denk aan je familie en je vrienden, aan je collega's en je con-
gregatie en waak over allen voor wie je de "liefhebbende, vrede-
brengende" mens en priester bent geweest.

Wij vertrouwen je in geloof toe aan de Heer en zullen steeds in
stil gebed jouw naam uitspreken.

Dank je wel voor alles !

