

Genadige Jezus, schenk haar de eeuwige rust.



BID VOOR DE ZIEL VAN
Mevrouw

MARIA JUSTINA WEYTS

Weduwe van Mijnheer

EMIEL VERBEKEN

Echtgenote van Mijnheer

EMIEL DECLERQ

*geboren te Oudenaarde op 25 april 1885 en er
godvruchtig overleden op 21 augustus 1960, voorzien
van de laatste H. H. Sacramenten.*

Wat is het leven hier op aarde? Een rook, die geen spoor achterlaat. Heden is de mens en morgen verschijnt hij niet meer . . . de dag van morgen is immers onzeker en gij weet niet of het voor u nog morgen zal worden.

Wie zal ons verhalen de kommer en de lasten, die de overledene gedragen heeft? Wie zal in acht nemen het werk dat zij voor haar kinderen heeft verricht? De Heer heeft dit alles gadegeslagen, de goede Meester, die loont voor het minste goed, en de vele zwakheden vergeeft. Daarom mocht ook zij betrouwvol de ogen sluiten voor deze aarde en openen voor de hemel.

O Heer, om uw liefdevolle goedheid, heb medelijden met de ziel van uw dienaar, en maak haar, onttrokken aan het bederf der sterfelijkheid, deelgenoot van de eeuwige verlossing. (Off. overl.)

Bemide Echtgenoot, Kinderen en Kleinkinderen, hebt dank voor uw zorgen; blijft mij liefhebben; leeft in vrede en bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 d.)

De familiën WEYTS,

VERBEKEN en

DECLERCQ

Danken U voor uw kristelijke deelneming.