

Wij zullen naar Gods hand geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer !



In dankbaarheid en liefde gedenken wij

ZUSTER MUTIENNE

Ghislena Weyn

Zij werd geboren te Temse op 5 juni 1923.
Zij wijdde zich aan de Heer op 4 augustus
1945 in de Kongregatie van de H. Vincen-
tius a Paulo te Deftinge.

Zij werd opgenomen in de eeuwige vrede
in de kliniek Sint-Vincentius te Gent op
19 september 1992.

Eerw. Heer Marchand, algemeen directeur
De Zustersgemeenschap van Deftinge
De Families Weyn - De Smet
danken voor uw gebed en medeleven.

Heer,
wij danken U
voor Zuster Mutienne,
om haar leven
dat zij met toewijding en zorg
in dienst heeft gesteld
van het onderwijs van zoveel kinderen
en in de zorg voor de liturgische zang
in onze kloostergemeenschap.
We danken U
voor al de vriendschap
die van haar blije geest is uitgegaan.

Met de woorden van Nel Benschop nemen
we afscheid :

” Je hebt je strijd gestreden
tot God je riep.
Hij nam je bij de hand,
Hij heeft geluisterd naar je stille hartgebeden,
je stap voor stap geleid
naar het Beloofde Land ;
en naast de droefheid die we moeten dragen
is er het weten : God heeft je bevrijd.
Hij gaf ons niet het antwoord op ons
vragen maar schonk ons uitzicht
op Zijn Eeuwigheid. ”