



"De Heer is vol liefde en goedheid,  
lankmoedig en goedgunstig."

Ps. 145

Gebed voor

de heer

## GERARD LEON WEYTENS

echtgenoot van mevrouw  
Irma Vermassen

geboren te Munkzwalm op 26 september 1907  
en stil overleden te Zottegem op 28 juni 1994,  
gezalfd met het sakrament der zieken.

De families Weytens, Vermassen,  
Van den Bulcke en Van De Walle danken  
voor de blijken van deelneming.

Heer God, niet met macht en uiterlijk vertoon  
zijt Gij onder ons verschenen  
maar als een vorst van vrede,  
zachtmoedig en nederig van hart.  
Dat ook wij uw juk op onze schouders nemen,  
zachtmoedig en nederig worden  
en uw vrede brengen bij de mensen.  
(Openingsgebed 14e zondag)

Van op zeer jonge leeftijd heeft Leon  
de school geleerd van zware inspanning  
in de Franse steenbakkerijen en de campagne,  
seizoenarbeider in weer en wind op het land.  
Hij heeft het niet voor niets gehad  
maar kon met fierheid terugblikken op de inzet  
die hij voor zijn gezin heeft opgebracht,  
samen met zijn vrouw in gedeelde zorg.  
Hij had een goed hart, hij was gelukkig  
waar hij dienst kon bewijzen en bijdragen  
tot het geluk van zijn vrienden en omgeving,  
zo lang zijn taaië gezondheid het toeliet.  
Hoevelen kenden hem van zijn fietstochtjes  
en kregen een opgewekte goeiedag onderweg,  
want Leon hield van mensen zoals van de natuur.  
Hoe zwaar viel het hem, de laatste tijd,  
als hij moest inbinden en uit handen geven,  
maar toch nam hij het blij-moedig op zich.

Laat hem bij U, Vader, echt rust vinden,  
beloning na arbeid, vreugde na pijn,  
wil ons troosten met dankbare herinnering  
en voor mekaar zijn goedhartigheid en inzet  
verder beleven.