

Uit liefde geboren,  
in vreugde opgegroeid,  
met een zonnige lach door 't leven,  
maar nu in pijn en hoop aan God toevertrouwd.



Wil met ons bidden voor

## LINDA WEYTENS

dochter van wijlen de hr Gabriël Weytens  
en van mevrouw Georgette Van Wetter

geboren te Zottegem op 25 januari 1965  
en er ten gevolge van een smartelijk ongeval,  
overleden op 22 januari 1983,  
gezalfd met de H. Olie der zieken.

Je kunt woorden zoeken...  
je kunt proberen te zeggen  
hoe onbegrijpelijk het is  
dat er een mens gestorven is  
toen het leven nog maar pas begon -  
dat het niet waar kan zijn.

Dan zou je met een heldere geest  
een balans kunnen opmaken  
van een jong leven,  
van wat geweest is,  
van alles wat nog komen zou...

Linda, we zullen voor je bidden  
net met je achttiende verjaardag.

Misschien zegt het gebed,  
misschien zeggen de bloemen  
wat wij, je familie en vrienden,  
niet kunnen.

Linda, we vergeten je niet.

Mevrouw Georgette Van Wetter,  
kinderen en kleinkinderen,  
De familie Weytens - Van Den Bulcke,  
De familie Van Wetter - Van Gansbeke

danken U  
voor uw gebed,  
uw medeleven,  
uw troost.