

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

de Heer

Benoit, André, Cornelis WICKE

echtgenoot van Mevrouw

Ernestine BOCKELANDT,

geboren te Ledegem op 8 juni 1930 en
schielijk overleden te Brakel
op 16 december 1972.

Heer, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.

Dikwijls laten wij die woorden op onze lippen komen maar nooit beseffen wij zo diep de zwaarte ervan als bij het schielijk overlijden van een dierbaar familielid of vriend. Alleen de overtuiging dat God beter weet dan wijzelf wat voor ons goed is kan in die momenten steunen en troosten.

Wij bidden de Heer dat Hij de overledene in zijn verheerlijking moge opnemen, zodat het voor hem een ongehoord mooie kerstmis weze dit jaar.

Teergeliefde echtgenote en kinderen, hebt dank voor de gezelligheid, de liefde en de goede zorgen waarmee gij mij steeds hebt omringd. Houdt mijn gedachtenis in ere en vergeet mij niet in uw gebeden.

De families WICKE, BOCKELANDT,
DE CUBBER, D'HAEYER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel