



In Gods genadige Liefde bevelen wij

DE HEER

## **ARTHUR WEIJMEERSCH**

weduwnaar van **MARIE DE PAEPE**

geboren te Zottegem, op 20 augustus 1899 en tot de heerlijkheid van het Vaderhuis teruggeroepen te Geraardsbergen, op 31 oktober 1984, gesterkt in zijn kristelijk geloof en met de bijstand van de H. Kerk.

---

**De families WEIJMEERSCH, DE PAEPE,  
BOGAERTS en MODERIE,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van kristelijke deelneming en danken U.

---

Begrafenisondern. L. Haustraete-Ritserveldt  
Steenhuize - Tel. (054) 50 10 59

Een goede vader en vriend heeft ons verlaten na een welvolbrachte levenstaak. Gedurende vele jaren heeft hij zich ingezet in noeste arbeid en dienstbaarheid.

Zijn opdracht is nu ten einde. Hem wacht nog het verdiende loon : eeuwige vrede en vreugde in Gods vaderlijke nabijheid.

In uw liefde, almachtige Vader, weten wij onze dierbare Arthur veilig opgenomen. Wat voorbij is doet ons treuren. Maar wat komen zal doet ons weer hopen en vertrouwwol uitzien. Wij geloven dat de Verrezen Heer leeft en wij met Hem mogen delen in de opstanding.

Wij danken U om deze goede mens die ons geschonken is. Moge hij bij U het ware geluk vinden dat wij hem hier zouden willen geven. En breng ons eens samen voorgoed in uw heerlijkheid.