

.. Wij hebben hier geen blijvende woonst ..

†

BID TOT ZIELERUST VAN MEVROUW

Irma WEYMEERSCH

echtgenote van Mijnheer

Oscar VAN IMPE

geboren te Zonnegem op 27 november 1882 en godvruchtig overleden te Vlierzele, op 2 april 1957. Gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.
Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen.

"Al goed doende is zij voorbij gegaan". Altijd had zij een hartelijk goed woord voor iedereen: haar huisgenoten, haar geburen en al wie ze ontmoette. Ze had niets dan vrienden. Iedereen zou ze geholpen hebben. Haar leven lang heeft ze naarstig gewerkt. Haar schoon leven was geworteld in haar diepe vroomheid. Bidden was haar een genoegen. Zonder vrees, gans onderworpen aan haar Heer zag zij de dood naderen.

Een schoon voorbeeld heeft moeder ons gegeven! Wij zullen haar herinnering levendig houden door haar voorbeeld trachten na te volgen, de lessen te onderhouden die zij ons gaf.

Dierbare echtgenoot, kinderen en familieleden, die mij zo liefdevol hebt verzorgd, ik was zo graag bij U. Nu zal ik van hierboven met uw lief en leed meeleven. Treurt niet om mij; reeds gaf de Heer een kindje in mijn plaats. Zijn we nu gescheiden, dat blijft niet duren; als we goed de Heer dienen, komen we weer allen gelukkig samen, om dan nooit meer te scheiden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 d. afl.)

Uitg. Van Der Biest, koster Vlierzele.

Mijnheer Oscar VAN IMPE,

haar echtgenoot

Mijnheer en Mevrouw Eugène LACASSAIGNE-VAN IMPE en kind,

Mijnheer en Mevrouw Robert DE GROOTE-SCHOLLAERT en kind (in aandenken aan wijlen Marie-Louise VAN IMPE,

Mijnheer en Mevrouw Amedé VAN IMPE-HOEBEKE en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Michel VAN IMPE-RAHOENS,

Mijnheer en Mevrouw Rami DEMEDTS-VAN IMPE en kinderen,

haar kinderen en kleinkinderen

De familiën: WEYMEERSCH, DE MOOR, VAN IMPE en ERAUW.

BEDANKEN U HARTELIJK VOOR DE BLIJKEN VAN
GENEGENHEID EN DEELNEMING IN HUN ROUW.