



Om eeuwig gelukkig te leven werd geroepen bij
de Heer

DE HEER

Willy - Richard WICKMAYER

geboren te Nederbrakel op 19 april 1936 en god-
vruchtig overleden te Opbrakel op 19 december
1966, voorzien van de HH. Sakramenten der
Zieken en de Pauselijke Zegen in het stervens-
uur.

In de week voor Kerstdag wanneer de engelen
zingen "Vrede aan de mensen van goede wil",
heeft de Heer deze jonge man in zijn kerstvrede
opgenomen. Na een kort rusteloos bestaan op
deze wereld, na een ziekte die hem pijnigde
en woelig maakte mag hij nu een goede rust
smaken.

Minzaam van aard en zacht van karakter
kon hij met iedereen zo hartelijk spreken, goed-
moedig heeft hij zich ook overgegeven in de
liefdevolle handen van zijn God.

Fysisch niet sterk was hij toch karaktervol
en kranig; als klein manneke deed hij reeds
met zijn moeder de lange tocht te voet naar
Onze Lieve Vrouw van Halle en als volwassen
mens beet hij op zijn tanden om zijn lijden
aan zijn verwanten niet te veel te laten blijken.

Goede God wij danken U om al de goede
gaven die U in deze mens hebt gelegd, wij
bidden U dat gij hem zoudt belonen voor al
het goede dat hij in zijn leven heeft verricht.

Lieve moeder, jarenlang hebben wij samen
gewoond en samen het wel en wee van het
leven gedragen. Eens komt de dag dat wij
terug voor eeuwig samen bij God zullen zijn,
houd U sterk en bid, zoals ik in de hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid.



Mevr. Madeleine D'HOSE, zijn moeder
Heer Roger WICKMAYER, zijn broeder.
De families WICKMAYER, D'HOSE, D'HAeyer,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken
van kristelijke deelneming en
DANKEN U.

Drukk Jos. De Vleeschouwer, Neerstr. Nederbrakel