

Gedenkt U mijner, gij die mijne vrienden zijt,  
want de heere des Heeren heeft mij getroffen.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mevrouw

## Marie Nazarine WIELEMANS

Weduwe van Mijnheer

Dionien DENIE

geboren te Vollezele de 15 Mei 1832, aldaar  
godvruchtig overleden de 16 December 1950,  
voorzien van de H. Sacramenten.

God mengelt het geluk dezer aarde met bitterheid, opdat wij een ander leven zouden zoeken wiens zoetheit niet bedrieglijk is.

Met bewonderenswaardig geduld heeft zij haar lijden verdragen, omdat ze al hare hoop op God stelde.

Ik ben ziek geworden en er was niemand die mij kon helpen, doch, gelijk het de Heer behaagde, zoo is het geschied, in stilte ben ik ingeslapen in de eeuwigheid: De naam des Heeren zij gezegd.

Beminde kinderen en kleinkinderen heb dank voor uwe teerdere zorgen, weent niet over mij, ik zeg U niet vaarwel, maar tot weerziens in de Hemel.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde.

(300 d. afl.)

Druk. J. Similon-Jacobs. Vollezele

Mevrouw Weduwe Cornélie Denis-Van Cutsem en kinderen,  
Heer en Mevrouw Victor Hauters-Denie en kinderen,  
Heer en Mevrouw Victor Denie-Elas en kinderen,  
Heer en Mevrouw Léopold Denie-Marchand,  
Heer en Mevrouw Petrus Hauters-Denie en kinderen,  
Heer en Mevrouw Désiré Denie-Debriese en dochter,  
Heer en Mevrouw Frans Mertens-Denie en kinderen,  
Heer en Mevrouw Ferdinand Denie-Debruyne en kinderen,  
De familiën Wielemans, Denie, Bogemans en Berchmans,

Danken U van harte voor de blijken van deelneming.