

*Gelukkig zijn ze allen
die, hemelwaarts genood,
in 's Vaders handen vallen
en leven, spijs de dood. G.G.*

†

GEDENK IN UW GEBED

Mevrouw

Julia WIEME

dochter van wijlen

Cyriel en Elvina VERZELE

geboren te Huise-Lozer op 21 januari 1918
en plotseling, maar niet onvoorbereid,
naar de Vader teruggekeerd op 18 december 1991.

Lid van de bond van de gepensioneerden.

Lid van de K.V.L.V.

Lid van Ziekenzorg Oudenaarde.

Ze zocht geen ereplaats in 't leven

Ze moest niet de eerste zijn ...

Ze hield van kleine dingen, die geborgenheid geven,

Ze hield van huis en tuin en bloemen,

en al wat voor elkeen een thuis kon bieden.

Ze geloofde en bad, zoals ze reeds vanjongsaf had
geleerd,

En vertrouwde op het woord van Christus, waar

Hij zei: „Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij
gestorven“.

Nu rusten haar handen in eeuwige vrede,

nu zwijgen de zorgen, het werk en 't verdriet

En alles wat zij op aarde heeft geleden

wordt helder en hemels... een zilveren lied:

een lied van d'eenvoudige ziele, die gelouterd
zijn Schepper vindt, de Verrijzenis in 't verschiet.

God, onze Heer

Gij, die elk leven draagt en toekomst geeft,

ook al is het haast onooglijk doodge woon

of doorweven met ziekte en slepende pijn,

laat haar gelovige ziel thuishomen bij U

Schenk haar Uw licht en Uw vrede voor altijd.

Blijf hen, die treuren, troostend en sterkend nabij.

O.L.Vrouw van Kerzelare, steun onze bede.

De Familie

WIEME - VERZELE

dankt voor Uw gebed en Uw medeleven.

*Drukk. De Bleeckere, Edelare
Begraaf. D'Hondt, Oudenaarde*