

Alles is geschied gelijk het de Heer behaagde,
Zijn heilige Naam zij gezegend. Job. 1, 21.

† BID VOOR DE ZIEL

van
Mevrouw **SYLVIA WIEME,**

weduwe van

Mijnheer Jules Van der Beken,

geboren te Kruishoutem, de 30 Januari 1878 en
er godvruchtig overleden de 9 Maart 1952.
Gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten en
de Pauselijke Zegen.

Indien Gij het gewild had, o Heer, ware deze
teergeliefde moeder ons niet ontnomen. Doch
wij onderwerpen ons zonder klagen en aan-
vaarden gelaten deze pijnlijke beproeving uit
Uw goddelijke hand.

Zacht is ze heengegaan zonder de dood te
vrezén, omdat zij wist dat wij na dit leven de
beloning ontvangen voor onze goede werken,
die bestaan in een godvruchtig leven en het
volbrengen van onze plichten volgens de hei-
lige Wil van God; hierin is de duurzame overle-
dene niet te kort gekomen. Zij was een voor-
beeldige huisvrouw en een godvrezende moe-
der, die haar kinderen in eer en deugd heeft
opgebracht. De beproevingen van de laatste
weken heeft ze geduldig en gelaten gedragen.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, hebt
dank voor uw kinderlijke genegenheid en
liefderlijke zorgen. Bewaart steeds het aanden-
ken uwer moeder en bidt voor haar

Mijn Jezus barmhartigheid. 300 d. aflaat.

Mijnheer en Mevrouw Leon Verhoeyen-Van der Beken en kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Gomar Verhoeyen-Van der Beken en kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Jules Mestdag-Van der Beken en kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Cyriel Van der Beken-De Wintere en kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Jozef Van der Beken-De Langhe en kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Maurice Van der Beken-Van Ceulebroeck en kin-
deren,

De familiën Wieme-Van der Beken en Vindevogel-Dhuyvetter,

BEDANKEN U OM UW GEBEDEN EN BLIJKEN VAN GENEGENHEID.

Druk. R. DE MULDER - KRUISSHOUTEM TEL. 101