

Goede en trouwe dienaar, ga binnen in de
vraagde des Heren.



Bid voor de ziel van Mijnheer

VALÈRE WIEME

Geboren te Huise op 30 mei 1908 en god-
vruchtig overleden in het academisch zie-
kenhuis te Gent op 15 november 1965.
Voorzien van de laatste H.H. Sakramenten.

Het is Gods Hand Die ons door het leven
leidt : het is Gods Hand Die ons zegent en
zalft ; het is ook God Die ons bij het einde
van ons leven wenkt naar het hemels tehuis.

Daarom zullen wij niet treuren zoals men-
sen die geen hoop hebben en de dood als
het einde beschouwen. Wij kunnen steun en
sterkte vinden in onze diepe geloofsovertui-
ging dat de dood naar de eeuwige rust
leidt.

Ten koste van veel lijden heeft de duur-
bare overledene de dood afgekocht, doch
met bewonderenswaardig geduld en onder-
werping aan Gods welbehagen heeft hij het
offer van zijn leven gebracht.

't Is een grote genade van God zich op
zijn lijdensbed te mogen voorbereiden en
te sterven. Die genade heeft de overledene
ten volle beseft en benut.

Valère was een eerzaam burger, een goed
kristen mens. Terecht mogen wij dan bidden :
"Wij smeken U Heer, geef aan de ziel van
deze man na de arbeid die hij op deze we-
reld verrichtte de verdiende rust van Uw
hemel,,"

Vaartwel, beminde zuster en familie,, mijn
ziekte heeft u gelegenheid gegeven mij uw
liefde en goedheid te tonen. Hartelijk dank
voor uw goede zorgen. Laten wij voor el-
kander bidden.

Vrienden en kennissen, het einddoel van
ons leven is de hemel. Daar hopen we me-
kaar terug te zien.

Mr en Mw Adolf DEVENYNS - WIEME en
kinderen,

zijn zuster, schoonbroeder, neven en nicht
De familie WIEME - BERTIJN,

**danken U voor de blijken van
genegenheid en gebeden.**