

„ Zie, Ik kom spoedig, en mijn loon breng Ik mee, om ieder te vergelden naar zijn werk.”
Apoc. XXII,12.

†

BID VOOR DE ZIEL

van

Mevrouw Marthe WILLAME

weduwe van

de Heer Georges BEERNAERT

geboren te Leuze op 29 november 1910 en in de Heer ontslapen te Oudenaarde op 21 december 1982, gezalfd met het H. Oliesel.

Op een donkere en kille decemberdag, in het zicht van Kerstmis, is mama stil van ons heengegaan. De dood van papa was voor haar een zware beproeving, een wonde, die niet genezen wou. Hoe gelukkig waren ze samen geweest. Ze hadden een schoon gezin opgebouwd en voor hun toekomst gezorgd. Hoe broos is elk menselijk geluk! Kerstmis verwijst ons naar de waarden, die nooit vergaan. Gods Zoon werd mens, om elke mens kind van God te laten worden. God nodigt ons uit tot deelname aan zijn leven, dat geen einde kent. De Advent: een uitnodiging elk jaar opnieuw tot inkeer, tot waakzaamheid, tot groei naar de uiteindelijke ontmoeting met de Heer, Bron van eeuwig leven.

Groot is onze droefheid om het heengaan van mama, maar groter nog onze dankbaarheid om wat ze voor ons gedaan en betekend heeft.

Moge de Heer haar de eeuwige rust verlenen.

Laat ons bidden.

Heer, onze God,

Luister naar ons gebed.

Wij vragen U om barmhartigheid voor Marthe, die gestorven is. Neem haar op in de vrede van uw vaderhuis en laat haar delen in de vreugde, die Gij aan uw uitverkorenen hebt toegezegd.

Door Christus, onze Heer.

Heer en Mevrouw Jean-Claude BEERNAERT -
VAN DEN HAUTE,

Heer en Mevr. André BEERNAERT-STEYAERT,
Heer en Mevr. Michel BEERNAERT-MISSIAEN,

haar kinderen ;

Christian BEERNAERT,

Didier BEERNAERT,

Kristof BEERNAERT,

Peter BEERNAERT,

Frederic BEERNAERT, haar kleinkinderen ;

De families WILLAME, BEERNAERT,
ROUSSEAU en DE WEERDT.

**BEDANKEN van harte voor de blijken
van kristelijke deelneming.**

NAMIS op zaterdag 22 januari 1983, te 9 uur.

Ename - Drukk. Vander Stuyft