

†  
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

**MEVROUW**

**Adolphina WILLEMS**

Weduwe van  
in eerste huwelijk, GUILLAUME ALLEBOS  
in tweede, van VITAL VANDERSTEENEN  
geboren te Vollezele de 17 October 1865,  
overleden te Herne de 1 September 1950  
voorzien van de HH. Sacramenten

—  
Heer, duizend jaar zijn als de dag van  
gisteren in Uw oog en als een nachtwaak,  
wanneer ze voorbij is.

De mensen laat Gij tot stof vergaan en  
Gij zegt: Keer er toe terug, gij kinderen  
der mensen!

Ons leven duurt maar zeventig jaar, of  
zijn we krachtig, vijf en tachtig jaren; het  
meeste daarvan is nog onheil en jammer,  
want de verzwakking komt snel en dan  
vlieden we heen.

Bemide kinderen en bloedverwanten,  
bidt veel voor mij opdat God mijn ziel ge-  
nadig weze; vaarwel tot in eeuwigheid, het  
leven waarin geen dood meer zal bestaan.

*Zoet hart van Maria, wees mijne za-  
ligheid (300 d. afl.)*

*Barmhartige Jezus wees voor mij  
geen Rechter maar een Zaligmaker.*

Mevrouw weduwe PETRUS ALLEBOS, geboren ROSALIE HALIN,  
De Heer en Mevrouw Désiré VADERSTEENEN - MUSCH en  
kinderen;

De Familiiën WILLEMS, ALLEBOS en VANDERSTEENEN,

denken U welgemeend voor uw  
deelneming in rouw en gebed

—  
Drukk. Derijckte, Herne.