



IK BEN DE VERRIJZENIS EN HET LEVEN.

Jo. 11,25

Dit weze U een herinnering aan

EMMA WILLEMS

weduwe PIERRE VELGHE

geboren voor het aardse leven te NUKERKE,

31 december 1886,

geboren voor het eeuwige leven te RONSE,

9 februari 1972.

Erelid van „Kerk en Wereld „

- Dank U, Moeder, voor uw christelijke geest :
gevouwen handen,
prevelende lippen.
- Dank U, Moeder, voor uw dienend gebaar :
vlijtige vingers,
open gelaat.
- Dank U, Moeder, voor uw liefderijk hart :
geborgenheid voor Vader†,
voor ons, uw kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen,
ruimte voor alle mensen, vooral voor de
noedlijdenden.
- DANK U, MOEDER !
Tot weldra, bij de Heer !

Zuster Maria-Gabriëlla (Maria Velghe)

Roger en Rachel Velghe-Geiregat, kinderen en klein-
kinderen,

Léona Velghe,

Georges en Angele De Medts-Velghe en kinderen,

Zuster Marie-Pierre (Gaby Velghe)

bedanken.

Begrafenissen R. Devos, Ronse