

« Gij weet zelf heel goed dat de dag des Heren komt als een dief in de nacht ».
(Paulus)

+

VROOM AANDENKEN AAN DE
HEER

ERNEST WILLEMS

**zoon van Johannes WILLEMS
en Madeleine GOSSYE.**

Geboren te St.-Kornelis-Horebeke op 11 februari 1935 en onverwacht overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 3 juli 1982, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Op deze eerste zaterdag greep de dood plots naar een sterk leven om over te gaan naar een nieuw leven.

In de goede fleur van een mensenleven is deze jonkman ontslapen. Bij 't hanengekraai begaf zijn goed hart midden zijn geliefden. Al zijn wij mensen gemaakt om te leven... toch moeten wij vroeg of laat sterven. Maar sterven is voor een gelovig mens als Ernest het begin van een beter leven. Hij hield van dit leven, van zijn fa-

milieleden en goede vrienden. Hij kwam altijd netjes voor, ging zich nooit te buiten. Zolang als 't werk ging was hij trouw op post.

Hemelse Vader, laat uw barmhartige liefde zijn menselijk falen bedekken en voltooi zijn tijdelijk bestaan in de eeuwige vrede met al onze lieve doden. Ernest, gedenk de Uwen bij de Heer, die U met zoveel toewijding en oprechte dankbaarheid hebben omringd.

Beste broers en zusters en alle familieleden en vrienden, laat uw gebeden en genegenheid vooral in de H. Missen mij vergezellen naar het Vaderhuis. Mijn speciale dank aan ons Christiane en gezin om uw zorgen om mij bij U en bij mij. God en de mensen mogen 't U vergelden. Ook aan mijn geburen en vrienden in ontspanning en op 't werk: vaart wel!

O.-L.-Vrouw van Lourdes, bid voor ons.

De families WILLEMS-GOSSYE,
danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel