

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.

+

BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

## FRANCIES WILLEMS

echtgenoot van Mevrouw  
ANNA DE LANGHE,

geboren te St.-Kornelis-Horebeke op 31 oktober 1907,  
en godvruchtig overleden te Oudenaarde  
op 21 november 1964,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de Confrerie van de H. Cornelius.

Heer, de slag die ons treft, heeft onze harten verbrijzeld ; een gedacht troost ons, dat Gij onze Vader zijt. Handel met ons naar uw goedvinden ; want wij weten dat Gij ons bemint. H. Aug.

De dierbare overledene was een man die veel offers heeft gebracht en zijn brood niet in ledigheid heeft geëten, want talrijk is zijn gezin. Nu zijn kinderen allen groot waren kon hij het wat rustiger hebben, maar de mens wikt, doch God beschikt. De goede Vader in de hemel wou voor hem de volledige rust, de eeuwige rust.

Duurbare echtgenote, in het midden van onze gelukkige dagen ga ik heen ; maar onze hoop blijft gevestigd op de Heer.

Duurbare kinderen, eert en bemint uw moeder al de dagen van haar leven,

betracht altijd wat goed is en Gods vrede en gerechtigheid zullen uw aandeel zijn. Gedenkt u mijner steeds in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust.



De families

WILLEMS,  
DE LANGHE,  
HAUWSTRAETE,  
BIEBUYCK,

zijn zeer erkentelijk voor de bliken van kristelijke deelneming en danken U.

---

H. Bauters, St.-Kornelis-Horebeke