



Gedenk in uw gebeden en H. Misoffer de ziel van

ZEER EERWAARDE HEER

HENDRIK WILLEMS

ERE PASTOOR-DEKEN

Hij werd geboren te Kasterlee op 9 mei 1892. Zijn Humaniora-studies deed hij in het Klein Seminarie te Hoogstraten en werd kandidaat in Wijsbegeerte en Letteren aan de Katholieke Universiteit te Leuven. Op 23 september 1917 ontving hij de heilige priesterwijding te Mechelen en de benoeming tot leraar aan het Klein Seminarie te Hoogstraten. Hij werd tot Rector aangesteld van de Zusters der Kristelijke Scholen te Westmalle en tot Inspecteur van het Lager Onderwijs op 14 augustus 1937. Zijne Eminentie de Kardinaal benoemde hem tot pastoor-deken te Zandhoven op 29 november 1945. Op 31 augustus 1957 werd hij Rector van Sint Lucia Rusthuis en Sint Elisabeth Verpleegstersschool te Turnhout. Voorzien van de laatste Heilige Sacramenten is hij na een korte ziekte godvruchtig in de Heer ontslapen in het Sint Elisabeth Ziekenhuis te Turnhout op 10 september 1961.

Vier en veertig jaren lang heeft Z.E.H. Willem's zich gegeven, rusteloos en met grenzeloze toewijding op een veelzijdig geestelijk apostolaatsterrein. Als waardige priester en harde werker heeft hij in zijn leven een rechte lijn getrokken waarvan hij nooit is afgeweken en die zijn confraters in hem bewonder-

den: deze lijn wordt best samengevat door het woord dat hij nog in zijn laatste levensuren ook onbewust herhaaldelijk prevelde: «...liefde, ...liefde» en dat hij als priester door woord en daad in vele werken heeft omgezet.

Gedreven door deze goddelijke liefde en naastenliefde heeft hij een grote invloed gehad op een hele generatie studenten in het Seminarie te Hoogstraten: hij heeft hen vakkundig en tuchtvol bezielde, rijke idealen meegegeven en er talrijke, die nu aan het altaar staan, de weg naar het priesterschap gewezen.

Als Rector voor de Zusters is hij immer een ijvervol raadsman geweest die hen met voorbeeld en woord in hun geestelijk ideaal diepe lessen heeft gegeven die zij in vrome dankbaarheid zullen blijven gedenken.

Zovele parochianen van Zandhoven blijven hun pastoor-deken een hoge waardering toedienen, niet alleen om de vele noden die hij lenigde bij armen en ziekenbezoek, maar ook om de wijze raad en onschatbare geestelijke rijkdom die zij uit zijn vrome priesterziel bestendig mochten ontvangen bij zijn apostolische ijver en toewijding.

Als menig priester, oudere en jongere, hem als geestelijke leider en biechtvader heeft gekozen, als menig jeugdleider en volwassene bij hem regelmatig om raad is gekomen en menig ouderling in het rusthuis een sterke steun in hem vond, dan is dat alles omdat zij in de dierbare overledene een andere Kristus hebben gevonden, een biddende priester, zelfvergeten, onthecht en vrijgevig, stipt in het kleinste, met principiële houding, die in elk moment van zijn leven Kristus wil benaderen in Zijn bede: «Hebt elkander lief».

Dank U, mijn beminde familie, mijn dierbare confraters, Eerwaarde Zusters, beste leerlingen en ouderlingen voor uw genegenheid. Dank aan allen die mij verzorgden. Eens zien wij elkander bij God weer.

Wij bidden voor hem en tot hem.

H. Hart van Jezus, wij betrouwen op U.

C. Maes-Beck & Zoon - Begrafnissen - Turnhout.