

Wie ben ik en wat is mijn leven. (I Koningen)



Dankbaar aandenken aan
mevrouw

Henriette Willems

*echtgenote van wijlen
de heer Emiel DE JAEGER.*

° Sint-Laureins, 14 april 1914,
† Gent, 12 september 2000.
Gezalfd met de H. Olie in extremis.

We danken U' Heer dat we haar
als moeder hebben gekend,
laat haar nu voortleven bij U
en geef haar Uw vrede en vreugde
voor altijd. Doe ons ervaren dat
zij van in Uw liefde ons nabij blijft
opdat wij al het waardevolle
van haar leven mogen verder zetten
in het onze.

Haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind en de families
danken u voor uw medeleven
en uw aanwezigheid bij dit afscheid.