

Hoë gelukkig en voorzichtig is hij die tracht te leven,
zoals hij wenst gevonden te worden in de dood.

Thom. A. K.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

HUBERT WILLEMS

Echtgenoot van Mevrouw

Maria VAN CLAERENBERGE

geboren te Neerlinter op 6 december 1911
en godvruchtig overleden te St.-Maria-Lierde
op 24 september 1959.

Gesterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».

Hij was een kristen van goede inborst, min-
zaam in zijn wandel, vreedzaam van gemoed,
een goede echtgenoot, een tedere en liefde-
volle vader die aan zijn kinderen de goede
grondregels en de kristelijke deugden tot
erfenis achterlaat; dit alles deed hem het
vertrouwen en de achting winnen van ieder.
Geleefd hebbende in de vrees des Heren, is
hij in vrede gestorven. (Tob. XIV. 4).

Vergeeten wij niet dat het een heilzaam en
zalig gedacht is voor de overledenen te
bidden opdat zij van hun zonden ontslagen
worden.

Duurbare echtgenote, troost u in uw kristen
geloof dat u zegt dat ik de zalige eeuwigheid
ben binnengetreten. En jij, mijn teerbeminde
kinderen, zijt steeds de lessen van uw vader
indachtig, bemint uw moeder uit ganser

harte, blijft getrouw aan Gods geboden en
helpt mij door uw gebeden, tot dat de Heer
ons allen verenigd heeft in de vreugde des
Hemels.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

†

*De familiën WILLEMS, VAN CLAE-
RENBERGE, JORDEINS en LOOS-
VELDT,*

zijn zeer erkentelijk voor de bliken van
deelneming en danken U.

Uitg. L. Surdiacourt. Ste Maria-Lierde.