

Ik ben de Verrijzenis en het Leven ; wie in Mij
geloofd zal leven. Joh. XI, 25

†

BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Johannes-Alfons Willems

weduwnaar van Mevrouw
Bertha FOUBERT,

geboren te Maarke-Kerkem op 15 oktober 1893 en
overleden te Zottegem op 28 juni 1963,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en
der stervenden.

-†-

God mengt het geluk dezer aarde met bitterheden opdat wij een ander geluk zouden zoeken waarvan de zoetigheid niet bedrieglijk is. H. Aug.

Zacht van inborst en vreedzaam van gemoed stond deze dierbare overledene in achting bij wie hem kennen mocht. Voor het welzijn van zijn gezin heeft hij onverpoosd gewerkt als een man van plicht ; en met datzelfde plichtsbef heeft hij als oudstrijder trouw zijn land gediend, dat bewijzen ons zijn talrijke onderscheidingen en eretekens.

Cedurende zijn laatste levensdagen heeft de Heer hem door ziekte en lijden gelouterd, doch met geduld en zonder klagen heeft hij alles aan God geofferd en zal hem dan ook tot verdienste worden aangerekend.

Duurbare kinderen en familie, eens zien wij elkander weer in de Hemel. Ik dank U. Gedenkt mij in uw gebeden.

R. I. P.



De Families

WILLEMS,
KETSMAAN,
FOUBERT,
VAN DE MERGEL,

danken U om uw bliken van
kristelijke deelneming.

Uitg. A. Van der Stichelen, Elst