

Heer God,
Gij die onze naam hebt geschreven
in de palm van uw hand,
Gij hebt ons niet voor de dood bestemd
maar voor een bestendig zijn met U.
Wij vertrouwen op het Woord van Uw Zoon.
Door de dood heen zullen wij geborgenheid
vinden in het Mysterie van goedheid
dat alle begrip overtreft.



De families TAELEMANS - WILLEMS

danken U oprecht voor de blijken van
deelneming en om Uw gebed.

Drukk. Van Lint Begr. J. Arijs
Mevr. A. Pappaert

« Het is alsof zij door ons heen verdween en
het licht in ons is blijven branden »



Dankbaar aandenken aan Mevrouw

Philomena-Paulina WILLEMS

Weduwe van Mijnheer Frans TAELEMANS

geboren te Baardgem op 3 november 1886
en overgegaan naar het eeuwig leven
te Ninove op 6 mei 1976,
gesterkt door de H.H. Sakramenten.

Liefste Mama en Meter,
om je schoon en rijkgevuld leven, geweven
uit diepe vreugde en zware beprovingen
danken wij de Heer.

Om je niets ontziende moederlijke en groot-
moederlijke bezorgdheid,
om je eenvoudige oprechtheid en dienst-
baarheid,
om je voortdurende werkzaamheid
danken wij de Heer.

Om je diep geloof en biddend voorbeeld,
om je vurig vertrouwen in de Heer en
O.L.Vrouw,
omdat je zo lang gezond onder ons mocht
zijn
om je beeld dat in ons hart gegrift blijft,
om de vaste hoop op een weerzien
danken wij de Heer.