

†

TOT VROOM AANDENKEN

aan de Heer

ROGER WILLEMS

echtgenoot van Mevrouw

CHRISTIANE DE ZUTTER

geboren te Etikhove op 12 juni 1931 en na een
smartelijk ongeval godvruchtig overleden te Gent
op 5 februari 1981,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Angstige dagen, vol spanning zijn nu voorbij,
dagen van diepe droefheid en rouw blijven over.
Zijn levensweg werd zo brutaal onderbroken, lang
voor het doel bereikt was. In het licht van de dood
beseft de mens het best de zin van het leven.

Alleen in het geloof dat met dit aardse bestaan
niet alles is, kunnen wij deze beproeving aanvaar-
den en durven wij zelfs moedig verder gaan. Nu
de dagen van dit leven zo vroeg ten einde zijn,
bidden wij U God dat gij Roger barmhartig moogt
omarmen, dat hij bij U onsterfelijk gelukkig moge
zijn.

Bemide vrouw, mijn heengaan zal zeker U ont-
redder achterlaten, ik had niet gewild U zo een
pijn te doen. Mocht de herinnering aan wat ge voor
mij gedaan hebt een troost wezen en een steun in
uw verder bestaan.

Dierbare dochter Regina, mijn fierheid en mijn
vreugde, ik zeg U nu vaarwel, blijf mij met moeder
gedenken in een vroom gebed, spreekt elkander
moed en troost in en dank voor alles.

Beste familie en vrienden, graag was ik nog lan-
ger bij U gebleven, gij weet hoe het lot soms
toeslaat, wees goed voor mijn geliefden.

Rouwdienst R. De Vos en Zoon, Groeneweg, Honse

Mevrouw Roger WILLEMS, geboren Christiane DE ZUTTER,

Mejuffre Regina WILLEMS,

De families WILLEMS, VERPOEST, DE ZUTTER, VAN

OPBROECKE en BOUSARD **HUFFEL**, *De Me. Vermees*

ter.

danken U voor de blijken van innige deelneming