

*Mijn taak is af, mijn werk volbracht.
Mijn levensavond neigt ten nacht.
Ik zal met blij verlangen,
mijn loon uit Gods hand ontvangen.*



Bewaar in uw herinnering
en gedenk in uw gebed

DE HEER

**Robert
WILMET**

echtgenoot van mevrouw
Simonne VAN HOLDER

Geboren in Geraardsbergen op 11 januari 1920
en er plots thuis overleden op 5 februari 2000,
gesterkt door het H. Sacrament.

De families WILMET, VAN HOLDER, DE LAUW en
CARNEWAL danken voor de blijken van deelneming,
medeleven en sympathie hen betuigd.

God, die wij Vader mogen noemen,
aan U vertrouwen wij vol overgave
deze dierbare overledene toe.
Zijn lange leven was als ieder mensenleven
doorweven met vreugde en leed.
Zijn eenvoud en zijn glimlach
maakten hem beminnelijk bij iedereen.
Het was een werkzame man,
met een rotsvast geloof,
dat hem in staat stelde
de moeilijkheden van het leven
en de lasten van zijn ziekte
met geduld te verdragen.
Neem hem nu voor altijd op
in de vreugde van uw Hemels Vaderhuis
en schenk hem de eeuwige rust en vrede.

*De namis zal opgedragen worden in de
St.-Martinuskerk in Onkerzele
op zondag 5 maart 2000 om 10 uur.*