

Het is een zalig en heilzaam gedacht voor de overledenen te bidden, opdat ze van hun zonden ontslagen worden.



BID VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER

Achiel - Theodor WISBECQ

Echtgenoot van Mw ZULMA VAN DEN BOSSCHE,
Oudstrijder van de Oorlog 1914-18, vereerd met
verscheidene Eretekens.

Geboren te Nederbrakel de 29 Februari 1891 en
overleden in het Burgerlijk Hospitaal te Geeraards-
bergen de 14 Maart 1949, voorzien van de HH.
Sacramenten der stervenden.



Wat is toch 's mensenleven ?... Is het niet gelijk
het leven van de reiziger, die men kan samenvatten
in twee woorden ; toekomen en heengaan. De
weinig stonden rust die men geniet, zijn slechts een
voorbijvliegend genot ; meest altijd ene droeve te-
leurstelling. Steeds roept de stemme des tijds « voort,
immer voort ».

De duurzame overledene was een plichtsbewust
man, een trouwe echtgenoot en voorbeeldige vader.

Gedurende de eindeloze oorlog 1914-18, streed en
leed hij gelijk een Belg, voor eer en recht, strijden
en lijden kan.

Geliefde echtgenoot, kinderen en familie, weent
niet hopeloos, hebt betrouwen op de Almachtige en
Barmhartige God, blijft mij steeds gedenken in uwe
gebeden.

Drukkerij Edgard De Croo, Overboelare.

De familiën WISBECQ, VAN DEN BOSSCHE, VAN DEN
ABEELE en NEIRINCKX,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun
betoond bij het overlijden van hun teergeliefde
afgestorvene

DANKEN U.