

B114829



Met Uw Kind, ons zo genegen
Geef, Maria, ons uw zegen !

IN UW RIJK VAN VREDE
RUSTE DE ZIEL

van

MEVROUW

Adèle WITTEBROOD

Weduwe van Mijnheer Jozef Van Crombrugge,
geboren te Velzeke-Ruddershove,
den 3 Januari 1878, en aldaar godvruchtig over-
den, den 20 Februari 1949, gesterkt door
de H. Sacramenten en den Apostolischen Zegen.
Ze was lid van vele godvruchtige genootschap-
pen en van den Boerinnenbond.

Wijs en vroom was haar leven. Als echtgenote
en moeder wist ze zichzelf gans te vergeten en
voor anderen zich van harte weg te schenken.
Haar kinderen zijn opgestaan en hebben haar
toewijding geroemd en haar zelfverloochening
luid geprezen.

De Heer heeft haar niet gespaard, maar in zijn
grote liefde haar nog zware offers gevraagd. Met
liefdevolle gelatenheid heeft ze zich onderworpen
in de dagen der beproeving, en om kracht ge-
beden. Over haar sterfbed hing de glans van
zonnige vrede, die wij haar wel zouden benijden,
en die aanlokt tot navolging van haar offer-
geest... Indien we met Christus lijden, zullen wij
met Hem mede verheerlijkt worden.

Beminde kinderen, kleinkinderen, bloedverwan-
ten en vrienden, laat uw dankbare en trouwe
liefde tot mij voortleven in gebed en offers.

Jezus, Maria en Jozef, ik geef U mijn hart,
mijn ziel en mijn leven.

Goddelijk Kindje Jezus, in U stelde ik al mijn
vertrouwen.

De familiën WITTEBROOD, VAN CROMBRUGGE en PIEN danken U voor de
blijken van deelneming, hun betoond bij het afsterven van

MEVROUW

Adèle Wittebrood

Drukk. «De Beiaard» Haegeman-Cousy Soltegein.