

In 't donkerste der dagen
in 't moeilijk uur van de dood
komt God de mensen vragen
het bitter leed te dragen
dat ons tot bidden noodt...



**In Gods vaderhanden en in uw gebed
bevelen wij de ziel aan van de Heer**

RENÉ WITTEBROOD

weduwnaar van Mevrouw

MARIE-ZENOBIE DE GEYTER

geboren te Velzeke-Ruddershove de 23 juni 1891
en er zacht in de Heer ontslapen de 23 januari 1971,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

—
Wij weten dat de dood niet het einde is, maar een
begin. Ze brengt slechts een korte scheiding. Wij zul-
len elkaar terug zien bij God, daarom buigen wij het
hoofd zonder morren en bidden tot de zielerust van
de overledene.

René was een eenvoudige man zonder veel omhaal
van woorden, altijd hetzelfde gezind, altijd moedig ook
wanneer hij in zijn leven, moeilijke dagen kende. Zulk
een vader, zulk een man gaat ook weer te vroeg van
ons heen; maar God, wij zijn U dankbaar voor hetgeen
wij van hem mochten leren. Schenk hem bij U « Het
Geluk » waarnaar alle mensen zo trachten.

Bemide kinderen en kleinkinderen ik ben zoals
velen die reeds afscheid hebben moeten nemen, zonder
op het einde nog een woord te kunnen zeggen. Ik dank
u voor de onverpoosde zorgen waardoor gij mijn oude
dag hebt schoon gemaakt, uw aanwezigheid was de
zon in mijn laatste jaren, droogt uw tranen, het on-
vergankelijke geluk is nu voor mij begonnen en deel ik nu
samen met moeder. Bij de Heer zullen wij voor u bid-
den en u verwachten.

Beste familie, vrienden en bureu, wat geeft het voor
allen toch vreugde elkaar in het leven te kunnen hel-
pen. daarom mijn hartelijkste dank voor al de hulp die
ik van u mocht ondervinden. Blijf mij allen in uw ge-
beden indachtig. Vaartwel en tot weerziens.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op u.

Om uw gebeden

en blijken van deelneming

danken U de Families

WITTEBROOD, DE GEYTER,

LATOIR en DE GEYTER.

Druk Melckebeke Zottegem