

Nu rusten ze, uw noeste vaderhanden,
aan plicht en zorgen toegewijd.
Het werken overstijgt de aardse landen
en zal reiken tot in eeuwigheid.



DANKBAAR GEDENKEN WE DE HEER

Jozeif, Franciscus Wittebroodt

echtgenoot van Marguerite GERARDIE,

geboren te Zegelsem op 10 december
1910 en godvruchtig in de Heer ont-
slapen in de St.-Franciscuskliniek te
Brakel-Opbrakel op 6 januari 1980,
voorzien van de HH. Sakramenten en
de Pauselijke Zegen.

Vanaf zijn vroege jeugd was de dierbare
overledene op het ouderlijk erf vertrouwd
met het labeur van de boerenstiel. Zijn le-
ven lang bleef hij bedrijvig met de dingen
der aarde. Hij kende de wisselvalligheden
van de seizoenen en in weer en wind
trachtte hij er het beste van te maken.

Velen kunnen getuigen hoe behulpzaam hij
was. Iemand een handje toesteken, eens een
plezier doen aan een ander, heeft hem vele
vrienden bezorgd.

De laatste jaren leefde hij wat stiller en
kwam minder onder de mensen. Weinige
weken geleden werd hij in de kliniek op-
genomen voor een schijnbaar gewone aan-

doening. Maar de beste zorgen van velen
konden niet beletten dat zienderogen het
einde naderde. De laatste dagen bleef hij
gespaard van pijn en is hij stilletjes en
vredig uitgedoofd als een opgebrande offer-
kaars.

Zoals hij goed geweest is voor anderen,
zal de hemelse Vader hem ook barmhartig-
heid betuigen.

Bemide echtgenote, gedenk de vele jaren
die we mochten samen leven in lief en
leed. Ik dank u voor uw liefde en goede
zorgen, vooral tijdens mijn ziekte. Denk nu
eens aan uzelf en verzorg u goed.

Beste kinderen en kleinkinderen, ook u
dank ik voor uw liefde en bezorgdheid aan
mij besteed. Blijft verenigd in een hechte
familieband. Omringt moeder nu met een
dubbele behulpzaamheid en bezorgt haar een
kommerloze levensavond.

Familie, vrienden, Zusters en verplegend
personeel, dank ik voor hun genegenheid en
medeleven.

Namis : zondag 3 februari om 9 u. 30.

De families WITTEBROODT, GERARDIE,
LAFORT, PONCEAU,
**danken U zeer oprecht voor uw blijven
van deelneming in hun rouw.**

Begrafenissen « Raoul », Brakel