

Geloofd zij Jezus Christus. Amen !

†

Gedenk in uw gebeden de ziel

van

Mevrouw Odette Wittebroodt

weduwe van

Mijnheer Octaaf DE MEYER,

echtgenote van

Mijnheer Georges MESSIAEN,

*geboren te Nederename op 13 juli 1903, en godvruchtig
overleden te Oudenaarde op 12 maart 1979, gesterkt door
de HH. Sakramenten der zieken.*

Uit de diepten, o Heer, roep ik tot U :
Heer, hoor mijn klagen ;
Laat uw oren toch luisteren
Naar mijn bidden en smeken !

Ach, Heer, zo Gij de zonde gedenkt,
Ach, Heer, wie zou het bestaan ?
Neen, bij U is vergeving,
Opdat ik vol hoop U zou vrezen, o Heer.

Mijn ziel schouwt hunkerend naar zijn belofte,
Mijn ziel smacht naar de Heer ;
Meer dan wachters naar de morgen,
Ziet Israël naar God uit.

Want bij God is ontferming,
En overvloed van verlossing ;
Hij zal Israël bevrijden
Van al zijn zonden !

Om al het goede en het schone dat zij in haar
leven heeft gedaan, danken we, U, o Heer.

LATEN WIJ BIDDEN :

Almachtige en barmhartige God, oorsprong en
einddoel van alles wat bestaat, geef aan uw dienares
ODETTE, die in U heeft geloofd en op U haar
vertrouwen heeft gesteld, vergeffenis van alle zonden,
en leidt haar binnen in de heerlijkheid van Uw Rijk.
Door Christus, onze Heer.

H. Maria, Moeder Gods, spreek voor haar ten beste,

De Heer Georges MESSIAEN, *haar echtgenoot ;*

De families :

WITTEBROODT, MESSIAEN, DE MEYER,
DE BOCK en DEKENS.

Uw medeleven was de familie een troost,
uw gebed de overledene een hulp.
Daarvoor danken we U van harte.

Ename - Drukk. Vander Stuyft