

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

**Bertha, Maria WITTENBERG**

weduwe van de Heer Henri DE WAEGENAERE,

geboren te Everbeek op 16 maart 1919 en  
godvruchtig overleden in de Sint Franciscus-  
kliniek te Brakel-Opbrakel op 12 januari 1985,  
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Lid van de Vereniging Ouden van Dagen.

---

Voor het geloof, dat heel haar leven door-  
straalde, doorheen vreugde en beproeving :  
danken wij U, Heer.

Voor de hoop en de levensmoed, die zij ons,  
haar kinderen en haar omgeving, meedeelde  
in alle omstandigheden :  
danken wij U, Heer.

Voor de liefde, die gevoed werd door 't ge-  
bed en de heilige Eucharistie, die in haar  
zó groot was dat zij allen omsloot :  
danken wij U, Heer.

God, onze Vader, wij bidden U, dat moeder,  
levend bij U, over ons wake en U onze  
naam in herinnering brenge ; dat zij voor  
ons allen een getuigenis blijve van gods-  
vrucht, eerlijkheid en goedheid en ons  
steeds verwijze naar U, die de bron en het  
doel zijt van ons leven. Amen.

H. Jozef, patroon van onze Toepkapel, bid  
voor haar.

Voor uw blijken van deelneming,  
uw kristelijk medevoelen  
en vroom gebed,  
danken U van harte

De families :

WITTENBERG, DE COUVREUR,  
DE WAEGENAERE, SPITAEELS.

---

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel  
Begravenissen-Crematies Piteraerents, Brakel