

„Mijn hart droeg vele zorgen  
ik ben de weg ten eind gegaan.  
Ik wist me, God, in U geborgen,  
zo heb ik zacht mijn ogen toegedaan“.



VROME HERINNERING AAN

MEVROUW

**Erna WITTENBERG**

echtgenote van

**de Heer Hector DE VOS**

geboren te Zarlardingne op 7 maart 1926  
en godvruchtig overleden in het A.Z. te  
Jette op 19 mei 1990, gesterkt door het  
Sacrament der Zieken.

Heer, van zo iemand afscheid te moeten  
nemen, valt ons zwaar en ons hart schreit  
om troost. Dat ge zo zwaar ziek waart  
beseft u zonder twijfel, al hebt ge het  
nooit echt uitgesproken, want ge wilde  
ons geen pijn doen. Toch flakkerde af  
en toe in U de hoop weer op, dat het  
misschien wel eens zou beteren. Vanuit  
uw diep-christelijke overtuiging, hebt ge  
daarvoor gebeden, alleen en ook samen

met ons. Is het niet uit het gebed, dat  
Gij de kracht hebt geput om uw lijden  
zo geduldig te dragen?

Geliefde Echtgenoot, ik verlaat U nu we  
nog zo lang gelukkig samen konden zijn,  
hou moed in deze zware beproeving. Van  
hierboven bid ik voor u om troost en  
sterkte. Ik dank U om uw trouwe liefde en  
steun en medeleven aan mijn lijdensbed.  
En gij mijn dierbare kinderen en kleinkin-  
deren blijft eendrachtig rond Vader ge-  
schaard en vergoedt hem mijn tijdelijke  
afwezigheid, door een verdubbelde toe-  
wijding en genegenheid. En in afwachting  
van het blijde wederzien hierboven, bidt  
voor moeders zielerust.

Beste Moeder, voor wie het bijzonder  
zwaar valt uw kind naar het graf te zien  
dragen, lieve Zus van wie ik zoveel hield  
en alle Bloedverwanten, gedenk mij ook  
in uw vurig gebed.

De families WITTENBERG, DE VOS  
VENSTOCK, PLAITIN

danken U voor de bliken van  
deelneming en uw gebed.

---

Rouwond. Andries

van de maele