

Ik geloof in de verrijzenis van het vlees en in het
eeuwig leven.



BID VOOR DE ZIEL

van MEVROUW

Maria Margerita Wittenberghe

echtgenote van Mijnheer

Edegard Van Maldergem

geboren te Overboelare, de 8 november 1894 en er
godvruchtig overleden de 31 maart 1958.

Gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Wie met Christus zal geleden hebben zal ook met
Christus verheerlijkt worden.

Lange tijd heeft de dierbare overledene in groot
lijden doorgebracht. Als goud dat door het vuur
wordt gezuiverd, werd haar ziel door de smarten
gelouterd. In onderwerping aan Gods H. Wil heeft
ze dat lijden aanvaard. Haar bede was: „ Onze Lieve
Heer verlos mij uit dit lijden en roep me tot U”. In
deze week dat wij het heilig lijden en dood van
Christus herdenken heeft de Heer haar in herbarmen
tot zich geroepen.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen,
door uw liefde en toewijding hebt ge mijn lijden ver-
zacht. Moge Onze Lieve Heer u daarvoor lonen. Ge-
denkt dat ik U verwacht in de gelukzaligheid van de
hemel en bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ontferm U onzer.

Zoet Hart van Maria, wees onze toevlucht.



De familiën

**WITTENBERGHE,
VAN MALDERGEM,
HERREGODTS en ROELAND**

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene.

DANKEN U

Drukk. M. DE VOS, Koster, Overboelare