

God gaf, God nam terug, Zijn heilige wil geschiede.



VROOM AANDENKEN AAN  
MEVROUW  
LEONA WULLEPUTTE

echtgenote van Mijnheer  
CYRIEL GIJSELINCK

geboren te Mater, de 31 maart 1921 en ingevolge  
smartelijk ongeluk overleden te Oudenaarde de 30  
september 1967, gezalfd met het H. Oliesel.

Een man, kinderen, een ganse parochie-gemeen-  
schap treurt om het voortijdig heengaan van een  
verkleefde en zorgvuldige echtgenote, een teergelief-  
de moeder.

Steeds bereid anderen dienst te bewijzen heeft zij  
haar leven in zelfopoffering gegeven

Onophoudend eist onze moderne tijd van vooruit-  
gang en welvaart zijn tol, maar niet zelden onder  
onschuldigen. Wij begrijpen dit niet. In geloof en  
onderwerping buigen wij het hoofd omdat wij weten  
dat de Goddelijke Voorzienigheid alles ten beste  
schikt, dat God liefde is, dat het zo best is.

Bemide echtgenoot, lieve kinderen en kleinkind,  
goede vrienden, ik heb U geen vaarwel kunnen zeg-  
gen. Gij treurt over mijn kortstondig heengaan, maar  
hoe pijnlijk deze slag ook valt, betrouwt op God en  
weet dat ons scheiden niet eeuwig zal zijn. Blijft mij  
steeds verder uw liefde betonen door uw gebeden  
voor mij bij de Heer.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

druk. De Clippele, S. Maria-Horebeke



De Heer Cyriel GIJSELINCK,  
haar echtgenoot ;

De Heer en Mevr. Paul GIJSELINCK-ROMAN,  
De Heer Ghislain GIJSELINCK,  
haar kinderen ;

Jonge Heer Bart GIJSELINCK, haar kleinkind ;

De familiën WULLEPUTTE, GIJSELINCK,  
VAN DER HAEGHEN en VANDER EECKEN.

Danken U voor uw gebeden,  
uw kristelijke deelneming,  
uw aanwezigheid op de begrafenis.