

Wij gedenken dankbaar De Heer

Michel WYBRAEKE

echtgenoot van wijlen Mevrouw
Julia MARTENS

geboren te Etikhove op 29 maart 1913
en godvruchtig overleden te Ronse
op 7 augustus 2001, gesterkt door de
laatste H. Sacramenten.

Oud-Strijder van de oorlog 1940-45.

Lid van de Nationale Strijdersbond.

Ere-Ondervoorzitter Boerenbond Etikhove.

" Geef dat wij zonder lijden
Uit deze wereld scheiden,
Geef ons een zachte dood.
Hebt Gij ons weggenomen,
Doe ons dan tot U komen,
O onze Heer en onze God " (Z.J. 810)

Beste Pépé,

Dinsdagmorgen zong ik dit lied in de
ochtendeucharistie, jou indachtig. Ik weet hoe
bang je was voor de dood, maar de laatste
dagen waren al te hachelijk geworden. Mijn
gebed werd verhoord : amper een uur later
ontsliep je zachtjes ...

Pépé, waren het de vroege verliezen van je
vader, van je moeder en later van je goede
echtgenote Bomma, die van jou die zwijg-
zame, wat introverte man hadden gemaakt? Ik
weet het niet. Wat ik zeker weet, is dat je een
rechtgeaard en rechtvaardig man was, een in-
telligent landbouwer met het visier op de toe-
komst, want zelden of nooit praatte je over het
verleden. Ook je grenzeloos doorzettingsver-
mogen - tot de laatste weken - is een van je
kenmerken die niemand is ontgaan. In deze
kenmerken zullen we je ons blijven herinneren,
we moeten ze van je overnemen.

't Is weldra half-oogst, de landbouwers en
loonwerkers zijn druk in de weer. Na de zo-
vele "dagwanden" tarwe die jij hebt binnenge-
haald, heeft nu ook ons Here geoordeeld dat
jouw korenaar rijp voldragen is. Dankbaar om
wie je was, geven we je uit handen en leggen
je neer in de handen van de levende God, in
het vaste geloof dat je nu met Bomma
herenigd bent. Vaarwel, Pépé.

Je petekind Dominiek.

En oprecht een woord van dank aan
Pépé's trouwe huisarts Dokter Philippe
Charlier, aan zijn uitstekende burens en
verzorgsters van Familiezorg voor de beste
zorg waarmee ze hem omringden toen hij nog
thuis was. Dank voor de goede zorgen in
Jericho en in de Kliniek. Dank aan alle
mensen die hem hebben opgezocht.

Gerard en Cecile WYBRAEKE-DERIEMAEKER
en kinderen,
Hubert en Lieve WYBRAEKE-VANDERHAEGHEN,
kinderen en kleinkinderen,
Denis en Yenni WYBRAEKE-MEERSCHAERT,
kinderen en kleinkind,
Marc en Chantal WYBRAEKE-DENEIRE,
kinderen en kleinkinderen,
Marie-Cecile WYBRAEKE,

*zijn kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen;*

De families WYBRAEKE-DE CRAEYE en
MARTENS-VAN BUTSELE,

danken U voor uw gebed en medeleven.



Uitvaartverzorging Devos. Ronse.