



Dankbaar gedenken wij de Heer

Marcel WIJCKMAN

echtgenoot van Mevrouw Yvonne AUSTRAEDE
geboren te Ronse op 9 maart 1923 en er godvruchtig
overleden in het Burgerlijk Ziekenhuis te Ronse op 29
september 1995, gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

*Oud-Strijder van de oorlog 1940-45.
Oorlogsvrijwilliger van de oorlog 1940-45.*

God, onze Heer, nu Marcel de stap heeft gezet naar de
overkant, naar de eeuwigheid, danken wij U voor het geluk
dat hij ons bracht, door de joviale omgang met zijn vele
vrienden, en zijn blijde dienstbaarheid. Allen zijn wij be-
droefd om zijn heengaan, maar toch laten wij onze hoop
niet varen, omdat Gij de God van alle leven zijt, en met
ons verder gaat de weg van troost, van liefde en van vrede.

Dierbare echtgenote, dank U voor alles wat gij voor
mij gedaan en betekend hebt. Uw aanwezigheid was mij
zeer aangenaam. Wees moedig en sterk nu gij alleen verder
moet. Tot weerziens.

Beste familie en gij goede vrienden allemaal, het was
goed in uw midden te mogen vertoeven. Bedankt voor uw
zorgzaamheid om mij.



Souvenez-vous dans vos prières Monsieur

Marcel WIJCKMAN

époux de Madame Yvonne AUSTRAEDE
né à Renaix le 9 mars 1923 et y pieusement décédé à
l'Hôpital Civil le 29 septembre 1995, réconforté des
derniers Saints Sacraments.

*Ancien Combattant de la guerre 1940-45.
Volontier de la guerre 1940-45.*

Seigneur. Tu exauces toute vraie prière et Tu connais
les appels de nos silences. Nous te remercions : tu l'as
appris à Marcel le vrai amour et l'amitié fidèle envers ses
proches. Nous te prions qu'il trouve auprès de Toi la paix
et la joie avec tous ceux que Tu invites dans ton Royaume.

Adieu mes bien-aimés, vous m'avez entouré des soins
les plus tendres, les plus dévoués. Que le bon Dieu vous
garde dans sa paix et vous bénisse. En vous quittant, je
vous demande de vouloir m'accorder un pieux souvenir
tous les jours de votre vie.

*La famille vous remercie pour vos marques de sympathie.
De familie dankt U voor de blijken van medeleven.*

Rouwdienst Raoul - Brakel.