



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Roger WYLLEMAN

echtgenoot van Mevrouw Leona DE GROOTE

geboren te Gentbrugge op 23 september 1927
en godvruchtig overleden in de kliniek Zusters
van Barmhartigheid te Ronse op 5 juli 1995,
gesterkt door het sakrament van de ziekenzalving.

Mevrouw Leona DE GROOTE,
zijn echtgenote,

De Heer Guy WYLLEMAN,
Mevrouw Colette WYLLEMAN,
zijn kinderen,

danken U voor de blijken van deelneming en
gebed.

Afscheid

Afscheid nemen, is met zachte vingers wat
voorbij is dichtdoen en verpakken in goede
gedachten van herinnering.

Afscheid nemen is verwijlen bij een brok leven
en even stilstaan bij de pieken van pijn en
vreugde.

Afscheid nemen is met dankbare handen
weemoedig meedragen al wat kostbaar is om
niet te vergeten.

Afscheid nemen is moeizaam de draden
losmaken en uit het spinrag der belevenissen
loskomen en achterlaten en... niet kunnen
vergeten.

Tot ziens, pa...

Je leefde zó graag...

Toen je van ons heenging, verloor het leven
alle glans

We missen je, pa...

Namis :

donderdag 17 augustus 1995 om 19.30 uur

ROUWL. & DRUKW. B.V.B.A. RAOUL, 9660 BRAKEL