

Heer God, wees ons genadig !



GELOVIG AANDENKEN AAN
DE HEER

Albert WIJMEERSCH

Echtgenoot van Mevrouw

Julia DE MULDER

geboren te Oosterzele op 20 oktober 1921 en
er zacht overleden op 7 maart 1989.

Voorzien van de Sacramenten der H. Kerk.

—

Laten wij bidden :

« Heer God Gij kent ons. Gij weet van welke
makelij wij zijn : mensen geroepen om Uw weg
te volgen. Gij hebt ons begaafd met zoveel ta-
lenten van kracht, inzicht en vaardigheid. Gij
hebt ons ook gezegd : gebruik dat alles met
wijsheid en wees er nooit zelf de slaaf van.
Weet dat mensen veel belangrijker zijn, dan al-
wat U doen kunt. Wat U voor en met-hen doet
zal het oordeel zijn over Uw leven.

Heer God, wees ons, genadig over onze over-
drijvingen, over onze vergetelheid van Uw weg
en gebod, over ons blind achternalopen van
volslagen nutteloze dingen...

Jezus, Gij zijt eigenlijk voor ons gestorven om
ons in alwat goed is te bevestigen en te bemoe-
digen, ons af te houden van afgoden : wil ons

dan het goede dat we deden, ten goede aanreke-
nen.»

Beste Julia, dit is nu voor U de tweede slag in
enige maanden tijd : wij mensen zijn toch zo
kwetsbaar... God zegene U in deze moeilijke
momenten tot kracht.

Beste Familieleden en Buren : vaart wel in alle
goeds en vrede.

Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons,
arme kwetsbare mensen in geest en lichaam.
Bid voor ons, nu, dat wij in de rechte weg blij-
ven. Bid voor ons als het uur der waarheid ko-
men zal. Amen.

De families :

WIJMEERSCH, DE MULDER, VERBRUGGEN
en SEEUWS,

danken U voor uw gebeden en
blijken van deelneming in hun rouw.

Uitg. De Brauwer-De Mulder - Oosterzele