

De mens die zich in lijden en sterven aan God
onderwerpt, sterft in vrede. (H. Alfonsius.)



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

LOUIS WIJMEERSCH,

echtgenoot van Mevrouw
MARIE VERBRUGGEN,

geboren te Vlierzele, de 8 juni 1886 en na een lang-
durige en pijnlijke ziekte godvruchtig overleden te
Oosterzele, de 23 juni 1962.

voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden.

Het verlies van onze dierbare heeft ons pijnlijk ge-
troffen, doch het zal ons een troost blijven hem te mo-
gen gedenken als een goed mens en een oprechte
kristen.

Hij was een eenvoudig, rechtschapen en goedhartig
man, ijverig en werkzaam voor 't welzijn van zijn gezin,
minzaam en bliimoedig in zijn omgang met anderen,
rechtzinnig en trouw in den dienst van God.

Zijn jarenlange beproevingen kon hij edelmoedig
dragen omdat hij met Sint Paulus hoopvol vertrouwde :
"gelijk het lijden van Kristus ons aandeel werd, zo zal
ons ook de vertroosting in Kristus overvloedig ten deel
vallen".

Bemide echtgenote, geliefde kinderen en kleinkind,
ik dank U voor de liefde die Gij mij toedraagt en de
goede zorgen die ik van U ontvang. Weent niet om mij,
want wij hebben de stellige hoop elkaar bij God terug
te zien. Blijft mij in Uw gebeden indachtig.

Duurbare familieleden en vrienden, gedenkt mij in
Uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!

Drukkerij Lourdault, Oosterzele. - Tel. 70.56.19

Mevrouw Louis WIJMEERSCH, geboren Marie VERBRUGGEN ;
Mijnheer en Mevrouw Albert WIJMEERSCH-DE MULDER ;
Mijnheer Louis WIJMEERSCH ;

De Familie WIJMEERSCH ;
De Familie VERBRUGGEN ;
De Familie SPELIERS ;
De Familie DE GEYTER.

gevoelig voor Uw blijik van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innige dank.