

" Gij zult mij de weg van het leven wijzen
om heel mijn vreugde te vinden bij U ... "
Ps. 16



Vroom aandenken aan

Zuster MARGUERITE-MARIE

Alice Wijnant

van de Zusters van de H. Vincentius te
Deftinge.

Geboren te Welle op 23 maart 1895.
Door Professie aan de Heer gewijd op
18 mei 1923. In de Heer ontslapen op 23
augustus 1980, gesterkt door de H. Sacra-
menten.

Zuster Marguerite-Marie is niet meer. Het
onverwachte nieuws van haar heengaan
bracht grote verslagenheid in onze kloos-
tergemeenschap, bij haar familie en in de
parochie van Deftinge.

Zij was de kloosterlinge zoals God en de
mensen ze graag zien : eenvoudig, eerlijk,
gedienstig, vroom, zelfvergeten, opgeruimd,
in één woord : een beminlijk mens, die
verwees naar de goedheid van de Heer
aan wie ze zich totaal had gegeven.

Wij hadden graag op een andere manier
afscheid genomen want we wilden haar
nog danken :

- om wat zij binnen onze zustergemeen-
schap uitstraalde aan innerlijke vreugde
en oprechte religiositeit

- om de warme genegenheid die zij haar
zusters en familieleden toedroeg en haar
medeleven met hen in pijnlijke en vreugde-
volle momenten ,,

- om wat zij betekend heeft voor het
onderwijs : zoveel kinderen heeft zij met
een moederhart benaderd

- om wat zij tot op hoge leeftijd nog
deed voor de parochie. Zij was de ver-
trouwde aanwezige in de kerkdiensten.
Vaak ontmoette je haar op Deftingse we-
gen en overal was ze welkom met haar
apostolische tijdschriften. Graag rekende
ze zich actief bij de mensen van de derde
leeftijd.

Wij danken de Heer omdat Hij haar voor
ziekte en lijden spaarde en bidde Hem
dat zij samen met haar geliefde Overle-
denen mag genieten van een eeuwige
vakantie in de warmte van Zijn goddelijke
Heerlijkheid.

Eerw. Heer Marchand, algemeen directeur
Algemene Overste en Zusters van Deftinge
De families Wijnant - Verleysen

danken u voor uw gebed en
blijken van medeleven.

Drukkerij De Vos, koster, Overboelare