

○ Kruis onder uw schaduw rust en hoop ik !

+

GEBEDEN IN UW GEBEDEN

de ziel van Mijnheer

**CHARLES - LOUIS WYNANT,**

weduwnaar van Mevrouw

**Marie Van Der Heyden,**

geboren te Oosterzele, den 16 Mei 1856

en aldaar overleden, den 3 Januari 1946.

Versterkt door de H. H. Sacramenten.

Zoo eindigt een eerbiedwaardig leven van omtrent eene geheele eeuw. Wat heeft de dierbare overledene door-gemaakt aan lief en leed, aan goede en slechte tijden. Het voorgeslacht wrocht zich door alles heen : geloof en gebed hielden immers de hoofden recht en de zielen warm..... en na liiden kwam verblijden. Christen mensch : beeld van een kloek, rein, godsdienstig volk. Beeld van kalme berusting bij 's levens ondergang en vol betrouwen op een zalige uitkomst ; zoo is hij heengegaan, kalm en gelaten. De dood van den rechtvaardige is kostbaar in de oogten van God.

In den arbeid vond hij steeds zijn genoegen en zijn geluk, maar de jaren doen alles buigen, tot dat eindelijk uitgeput van krachten, hij is overgegaan tot de eeuwige rust. De Heer riep hem, zeggende : Kom trouwe dienaar, treed binnen in de vreugde van den Heer.

Het leven van den afgestorvene is 'n les en 'n voorbeeld voor ons allen : hij wist moedig te strijden voor het leven... en ook te buigen voor het Kruis.

Duurbare Kinderen en Kleinkinderen, uw oude vader verlaat u, talrijke jaren zijn wij samen geweest, dank om uwe gedurige verkleefdheid en bezorgdheid voor mij, moge O. L. Heer u zegenen. Bidt voor mij, vooral gij mijn Dochter, den Heer toegewijd ; aan u allen : tot wederziens in den Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d. afl.

R. I. P.

Mejuffer Emma WYNANT ;

Mijnheer Octaaf WYNANT ;

De Eerwaarde Zuster Marie Rodriguez in het Klooster van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart te Nederbrakel, in de wereld Mejuffer Irma WYNANT ;

De Kinderen van wijlen Mijnheer en Mevrouw Jules WYNANT-BECKMAN :  
Marie en Julia ;

De Familie WYNANT ;

De Familie VAN DER HEYDEN ;

De Familie COOLENS ;

De Familie DE ROO,

Gevoeilig aan Uw blijk van deelneeming in  
hun rouw betuigen U hun innigen dank.