

Mijn Jezus Barmhartigheid!



BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

Elisa Alphonsina Wijnant

Echtgenote van Mijnheer **Prosper Turtelboom**

Geboren te Woubrechtgem de 21 November 1901
en erschielijk in de Heer ontslapen de 24 April van
het Maria-Jaar 1954.

— ♦ ♦ ♦ —
"Ik zal komen als een dief in de nacht, op de dag
en het uur waarop gij dat 't minst zult verwachten."

Gelukkig is de mens die altijd gereed is om te
verschijnen voor de rechterstoel van de Goede en
Rechtvaardige God; gelukkig de mens wiens gewe-
ten met O. L. Heer altijd in orde is.

Als een donderslag vernamen wij het droeve
nieuws van dit heengaan dat zo onverwachts is en
ons allen zo pijnlijk treft.

De duurzame overledene had zich door haar
goedhartigheid en door haar noeste werkzaamheid
de vriendschap verschaft van heel haar omgeving
en van allen die haar kenden, ze laat niets anders
achter dan groot verdriet en droeve smart.

Duurbare echtgenoot, bloedverwanten en talrij-
ke vrienden, mijn heengaan is plotseling geweest,
bedenk mij in uwe gebeden, en troost U met de
kristelijke gedachte dat we toch eens voor eeuwig
weer zullen verenigd zijn.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U
300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid
300 d. afl.

— Uitg. VAN BOXSTAEL, Woubrechtgem. —

Mijnheer Prosper TURTELBOOM,

De familiën WIJNANT, TURTELBOOM, DE CONINCK
en WIJNENDAELE;

Diep getroffen door de blijken van ge-
negenheid en deelneming in hun rouw,
BEDANKEN.