

Gelukkig die in God geloven  
als zulke wonden 't herte slaan!  
Hij is de Vader ginder boven,  
die 't zo gewild heeft en gedaan.

G. Gezelle



*In Uw vrome gedachtenis en gebeden  
bevelen wij U aan de ziel van zaliger*

## **Mijnheer Firmin WIJNANT**

echtgenoot van Mevrouw

**MARIA-PRUDENTIA BUYDENS**

*Hij werd geboren te Denderleeuw op 26 maart 1882  
en overleed godvruchtig te Gent op 4 januari 1965,  
gesterkt door de laatste sacramenten.*

Zijn blijmoedigheid en berusting in de moeilijke uren van ziekte en lijden putte hij uit zijn diep geloof in 't eeuwige leven.

Hij was een eenvoudig man, arbeidzaam en tot elke dienst bereid. Zo ging zijn leven voorbij, doende wat gerechtig is en aangenaam aan God.

Nu heeft Hij hem tot zich geroepen: "Kom, gij trouwe dienaar, treed binnen in het Rijk dat van eeuwigheid af voor u bereid is."

Gelukkig de mens, die tracht te leven zoals hij wenst bevonden te worden bij zijn dood Want de dood is een verlossing van alle aardse kwelling en de beloning voor hem, die wel heeft geleefd.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, dank u voor uw warme genegenheid en goede zorgen. Blijft mij gedenken en helpt mij door uw gebeden.



*Diep getroffen door de blijken van  
genegenheid en kristelijke deelneming  
danken u de families*

**WIJNANT**

en **BUYDENS**

drukkerij de bruyn - denderleeuw