

„Heden zult gij bij Mij zijn in het Paradijs.“

Gedenk in uw gebed en bewaar dankbaar in uw herinnering de heer

HECTOR WYNANT

echtgenoot van mevrouw

ESTELLE VAN DEN BERGHE

geboren te Welle op 23 maart 1912 en gesterkt met de H. sacramenten der zieken in de heer ontslapen te Aalst op 4 april 1980.

Lid van de Christelijke Bond der Gepensioneerden.

Op Goede Vrijdag is onze dierbare overledene, Hector, heengegaan naar onze Vader in de hemel. Met Jezus heeft hij stervend kunnen bidden, „Het is volbracht.“

Waar het lijden een einde neemt, begint het „leven“, vrucht van Jezus Lijden en Verrijzen.

Hector was een door en door gelovig man. Met God wist hij zich verbonden en veilig in Zijn liefde geborgen. Daar vond hij de kracht om van zijn leven een „getuigenis te maken van de blijde boodschap. Van die liefde van God heeft hij vooreerst willen getuigen in eigen gezin, door de totale overgave van zichzelf, om van zijn huis een thuis te maken, waar het goed was om wonen. Vrouw en kinderen wilde hij het beste van zijn leven schenken om hen gelukkig te maken. Hij wist dat zo'n opgave niet uit eigen kracht maar uit de genadevolle hulp van God mogelijk was. Daarom was hij ook een man van gebed, die vol vreugde en vertrouwen naar Gods huis ging om te danken en om te vragen.

Hijzelf moest weldra ondervinden dat zijn krachten afnamen en dat hij wellicht ook nog de weg van het kruis in eigen vlees en bloed zou moeten gaan. Hij bad om hulp en sterkte, om genezing en leven; maar ook hier wist hij, naar Jezus voorbeeld te bidden; „Vader, niet mijn wil maar de uwe geschiede.“

God, nu hij hier alles heeft volbracht, neem Gij hem op in Uw heerlijkheid en laat hem nu onuitsprekelijk gelukkig zijn met datgene wat Gij hebt voorbereid voor allen die geloven in Uw Zoon, onze Heer.

Lieve echtgenote, samen waren wij gelukkig want wij hielden van elkaar. Ik dank u om alles en moge uw geloof in en uw vertrouwen op God uw troost en sterkte zijn.

Dierbare kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen blijf trouw aan het geloof waarin ik u ben voorgedaan. Blijf in liefde één. Moge God u bewaren en beschermen.

Blijf mij in uw gebed gedenken en tot blij weerzien in de hemel.

Dierbare broeder Jan, graag had ik u nog eens gezien, maar wat God wil is goed. Bid voor mij; bij de H. Eucharistia die gij dagelijks opdraagt.

Broers, zuster, schoonbroers, schoonzusters en al mijn familieleden, dank om alles wat u voor mij hebt gedaan en wees mij indachtig in uw gebed.

De families Wijnant, Van den Berghe, Verbeke en Verleysen danken u voor de blijken van deelneming

Begr. Fr. Bael - Welle tel 053/66.83.81
Denderhoutem tel. 054/33.31.38
Druk c. de leenheer - Welle - tel. 053/66.87.47