

Zalig, die in de Heer sterven.



Bid voor de zielcrust van Mevrouw

## Honorine Thérèsia Evelina WIJNANT

echtgenote van de Heer

Louis VERHULST,

geboren te Denderleeuw, de 15 Juli 1894  
en godvruchtig overleden te Erenbodegem,  
op 6 Maart 1952, na een langdurige ziekte,  
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden  
en de Pauselijke Zegen "in articulo mortis".

Zij was een vrouw van levendig geloof. Om  
haar begaafdheden van hart en geest, de goedheid  
van haar karakter, de edelmoedigheid van haar  
inborst, was zij door allen geacht en geëerd.

God heeft haar met lijden beproefd en, na ze  
alzo gelijk het goud in de smeltkroes gezuiverd  
te hebben, heeft Hij ze waardig geoordeeld om in  
de Hemel het loon te ontvangen.

Dierbare echtgenoot en familieleden, gedenkt  
mij voortaan in missen en gebeden en toont mij  
alzo uw genegenheid.

Geeft u niet over aan droefheid, de liefde sterft  
niet, wij zien elkaar allen terug in de Hemel.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.  
(300 d. aflaat.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.  
(300 d. aflaat.)

Zij ruste in vrede.

.....  
L. Verhegge, koster. Tel. 211.27.

De Heer Louis VERHULST,

Mejuffter Marguerite WIJNANT,

De Heer en Mevrouw Bernard WIJNANT-VAN EVERBROECK,

De Heer en Mevrouw Bernard WIGERINCK-WIJNANT,

Mevrouw Weduwe Karel WIJNANT-VERBRUGGHEN,

De Heer en Mevrouw Michel VERGUCHT-WIJNANT,

Kapitein en Mevrouw DE MEY-WIJNANT en dochtertje Lilitane,

Leraar en Mevrouw Albert BOSCHMANS-WIGERINCK,

Lic. Germ. Pnijl. en Mevrouw Roger VAN DEN NOORTGATE-HEIREMANS en  
zoontje Dirk,

De Heer Ir. Jan WIGERINCK,

Mejuffter Diane VERGUCHT,

De familiën WIJNANT, DE DEYN, VERHULST en LUYCX,

(haar echtgenoot);

(haar broers en zusters);

(haar neven en nichten);

*danken U van harte voor uw deelneming  
in rouw en gebeden.*