

Wie de Heer vreest, zal in zijn laatste uur gezegend worden.



BID VOOR DE ZIEL  
VAN MIJNHEER

## JULES WIJNANT,

echtgenoot van Mevrouw

**CLARA D'HAUWERS,**

geboren te Oosterzele, de 18 augustus 1898  
en er godvruchtig overleden de 9 december 1965,  
voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

-----  
"Kom trouwe dienaar, treed binnen in de vreugde van Uw Heer".

Mogen we niet met een kristelijk vertrouwen aannemen dat onze dierbare overledene met deze zalige groet, door de Goddelijke Meester in het eeuwig geluk werd binnen geleid.

Als kristen heeft hij zich van zijn plichten tegenover zijn Heer en Meester trouw gekweten. Hij schikte immers zijn leven naar Kristus' lering en met liefde onderwierp hij zich aan Gods geboden. Zolang zijn krachten het hem toelieten heeft hij gewerkt en gezorgd voor zijn gezin dat hem zo dierbaar was.

Zijn laatste jaren waren lijdensvol. Zonder klagen heeft hij al zijn leed uit Gods hand aanvaard, en met deemoed gesmeekt en gebeden om hulp. God heeft hem nu bij zich genomen, maar eerst heeft hij de kelk van het lijden tot op de bodem geleefd.

Duurbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, zeer veel hield ik van u. In liefde hebben we samen vreugde en leed gedeeld. Wilt niet treuren nu het uur van scheiden gekomen is. Eens zijn wij samen voor eeuwig verenigd. Dank voor alles. Bidt voor mij.

Duurbare familieleden en vrienden, gedenkt mij in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

(300 d. afl.)

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. (09) 70.56.19.

Mevrouw Jules WIJNANT, geboren Clara D'HAUWERS ;  
Mijnheer en Mevrouw Gilbert WIJNANT-GISTELINCK en kinderen ;

De Familie WIJNANT ;  
De Familie D'HAUWERS ;  
De Familie VAN DER CRUYSSSEN ;  
De Familie FOUQUET,

gevoelig voor Uw blijik van deelname in  
hun rouw, betuigen U hun innige dank.