

Voor uwe gelovigen, o Heer, wordt het leven
niet weggenomen, maar verwisseld voor een beter
en eeuwig leven. Mis overl.



Gedenk in uw gebeden de ziel van

Mevrouw

Julia WIJNANT

Echtgenote van Mijnheer

Arthur DE TANT

*geboren te Kerksken, de 12 September 1897 en
godvruchtig overleden te Denderleeuw,
de 28 December 1949,
versterkt door de H.H. Sacramenten*

Zij was eene trouwe en voorbeeldige echtgenote,
een goede en oppassende moeder.

Wat is de dood zacht voor haar, die in haar laat-
ste uren denken mag : ik heb mijn plicht gedaan
voor God en medemenssen, ik heb echtgenoot en
kinderen liefgehad en heb voor hen gedaan al wat
ik kon.

God mengt het geluk dezer aarde met bitterhe-
den, opdat wij een ander geluk zouden zoeken,
wiens zoetheid niet bedriegelijk is. H. Aug.

Dierbare echtgenoot en kinderen, ik hoopte nog
enkele jaren met u te mogen doorbrengen, maar de
Heer heeft het anders beslist. - Onderwerpt u aan
Gods H. Wil en troost u in de hoop dat wij elkaar
eens zullen weervinden in de eeuwige vreugde.
Intussen, blijft mij immer gedenken in uw gebeden.

Beminde broeders, zusters en bloedverwanten,
als blijk uwer genegenheid, bidt voor mij..

Jezus, Maria, Jozef. (7j. en 7quad. afl.)

Druk, Gezinst. Couck, G. Gezellestr. 17 Denderleeuw

Heer ARTHUR DE TANT-WIJNANT;
Heer en Mevrouw LOUIS VAN DEN DRIESSCHE-DE TANT en
zoon JHAN;
Heer MAURICE DE TANT;
De familiën WIJNANT, DE TANT, TROCH en BEAZAR,

danken U hartelijk voor uw deelneming en gebeden.