

De dood is de verlossing van vele kwellingen,
ja, zelfs een schat voor dezen die wel geleefd heb-
ben.

H. Thom.



Gedenk in uw gebeden de ziel van
Mevrouw

Maria-Ludovica WIJNANT

Weduwe van

Donatus SOUFFRIAÛ

Lid van de Derde Orde

en andere Godvruchtige Genootschappen,
geboren te Denderhoutem, de 30 April 1872 en
godvruchtig overleden te Denderleeuw,

de 19 April 1954,

versterkt door de H.H. Sacramenten
en de Pauselijke Zegen.

Zij was een trouwe en voorbeeldige echtgenote.
Als goede en oppassende moeder, heeft zij immer
de belangen van haar huisgezin behartigd. Allen
die haar kenden kunnen getuigen van haar vreed-
zaam en rechtschapen karakter.

Mijn roem is deze, de getuigenis van mijn gewe-
ten dat ik in deze wereld in eenvoud van hart en
oprechtheid voor God heb gewandeld. I Kor. II, 2.

De ouderdom is een erekroon, wanneer hij op de
weg der gerechtigheid gevonden wordt. Spr. 16.

Bemide kinderen en kleinkinderen, met betrou-
wen keer ik terug tot mijn Schepper. - Mijn beste
dank aan hen die mij hebben verzorgd en gehol-
pen. Doet wat ik u heb voorgedaan en God zal
met u zijn. Bemint elkander en blijft mij uw liefde
betonen met voor mij te bidden, opdat we elkaar
eens zouden wedervinden bij de Heer.

Jezus, Maria, Jozef. (7 j. en 7 quad. afl.)

Druk. Gezinst. Couck, G. Gezellestr. 17, Denderleeuw

Heer en Mevrouw **ACHIEL SOUFFRIAÛ-DE HAEN** en kinderen;
Heer en Mevrouw **ARTHUR MUYLAERT-SOUFFRIAÛ** en kinderen;
Heer en Mevrouw **AUGUST SOUFFRIAÛ-DE HAEN** en kinderen;
Heer en Mevrouw **ODILON VAN DER PAELT-SOUFFRIAÛ** en kin-
deren;

Heer en Mevrouw **JOZEF MEERT-SOUFFRIAÛ** en zoon;

De familiën **WIJNANT, SOUFFRIAÛ, MUYLAERT** en **DE COORDE,**

danken U hartelijk voor uw deelneming en gebeden.