

„Ik geloof dat mijn Verlosser leeft !”

†

Blijven wij in ons gebed gedenken

MEVROUW

**MARIA-VALERIA WYNANT**

weduwe van de Heer

**SYLVAIN VERLEYEN**

geboren te Oosterzele op 7 oktober 1889  
en godvruchtig overleden te Zottegem  
(St. Elisabethkliniek) op 5 augustus 1980,  
gesterkt door het H. Ziekensakrament.

---

Heer, als het menselijk bestaan voor U zo belangrijk is dat U het voltooit over de grens van de dood heen, dan vinden wij daarin steun voor onze taak : de zorg voor het leven binnen dit aardse bestaan. Wij kunnen slechts werken binnen de grenzen van de tijd die ons gegund is, maar we zijn U dankbaar voor de hoge leeftijd van deze moeder. Haar leven is lange jaren geweest : werken en zorgen. Ze deed het met liefde en toewijding

voor haar gezin en met een diep kristelijke overtuiging. Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. We leven en sterven voor God, onze Heer, aan Hem behoren we toe.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor uw genegenheid, uw hulp en uw zorg. U vooral, mijn zoon, die tot op mijn hoge ouderdom aan mijn zijde hebt gestaan. Dank ook om de edelmoedige zorg en bijstand van mijn buurvrouwen. Moge de Heer U allen belonen. Blijft mij trouw in uw gebed en uw herinnering !

---

De families WYNANT, VERLEYEN,  
VANDER CRUYSEN en DE CORTE

danken U voor de blijken van deelneming  
in rouw en gebed .

---

Begr. J. Wanzele - Oosterzele - ☎ 62 56 47  
Drukk. De As - Oosterzele - Tel (091) 62 70 01